



**Islands præsident
Guðni Th. Jóhannessons
tale
ved middagen på Bessastaðir
til ære for
Hans Kongelige Højhed
Kronprins Frederik
den 12. oktober 2021**

Deres Kongelige Højhed,
ministre,
andre gode gæster!

For os i Island er det en stor ære og fornøjelse at tage imod Dem, kære Kronprins, samt Danmarks udenrigsminister og andre i Deres følge. Vi sætter pris på, at Island skulle blive den første destination på Deres rejser på vegne af Deres hjemland efter den pause, som det har været nødvendigt at holde på grund af den farlige pandemi. Den satte for en tid verden på den anden ende, men lad os se lyst og energisk på fremtiden. Det er derfor en fornøjelse at tage imod gode gæster, som kommer til os i den ånd.

På samme måde syntes Eliza og jeg, at det var glædeligt, at da vi for kort tid siden igen kunne rejse, at da var vores rejsemål København. På mine egne og min hustrus vegne takker jeg for det varme møde dér med Dem og Hendes Kongelige Højhed, Kronprinsesse Mary, og jeg vil bede Dem at hilse Hende hjerteligt fra os.

Jeg synes også, at det er, som om disse to besøg, vores herfra og Deres hertil, bekræfter, hvad det er, som vi behøver for at kunne skabe et stadigt bedre samfund, i pagt med hinanden og i pagt med Moder Natur.

Vi har brug for enighed og fællesskab. Eliza og jeg rejste ud til World Pride i København, det internationale queer-samfunds festival, hvor der blev mindet om vigtigheden af menneskerettigheder, frihed, tolerance og mangfoldighed.

Vi har også brug for videnskab, indsigt, forskning og innovationer. Og vi har brug for at rejse og at blive klogere. Her i Island vil I, kære gæster, få mulighed for at se, hvad vi kan tilbyde på disse områder. Noget af det kender I utvivlsomt, for der er så meget, som vi har til fælles, disse to nordiske lande. Vi vil gå de globale klima- og miljøudfordringer i møde sammen. Vi vil derfor sætte fart på energiudviklingen, vi vil have grønne løsninger og grøn energi. Og vi vil også have et blåt og rent hav, en blå økonomi på verdenshavene – „blue economy“ – som kræver øget bæredygtighed i fiskeindustrien og et miljørigtigt fiskeri som ideal.

Vi har også en fælles kulturarv og engang talte vi endda det samme sprog, dansk tunge, som det blev kaldt. Men så er der andre ting, der adskiller os, som for eksempel samtidens sprog og muligvis også humoren. For mange år siden kom den danske komiker Eddie Skoller her til landet, han underholdt islændingene og mente at kunne se, at vores humor var anderledes end andres. „I er mere åbne og modtagelige for komik end mine landsmænd i Danmark,“ sagde Skoller og tilføjede derpå: „for nu ikke at tale om svenskere, finner og nordmænd, som det tit er nødvendigt at puffe godt til for at få dem til at grine. Jeres humor er også mere ironisk og mere uforbeholden. I er ligesom vejret her i jeres land, nogle gange vindstille, andre gange blæst og hård vindstyrke.“

Der ramte komikeren hovedet på sømmet, som vi gerne siger her, men denne talemåde findes vist også på dansk. Naturens beskaffenhed på denne ø ude i Atlanterhavet er en anden, end man er vant til under sydligere himmelstrøg. Vi har haft god succes med at udnytte disse forhold, og vi har planer om at blive endnu bedre til det.

Jeg vil igen, Deres Kongelige Højhed, udtrykke min glæde over, at De med deres gode følge er kommet her til landet, hvor I vil lære om de kvaliteter, som man her kan finde nede i jordens indre og i ikke mindre grad om dem over jorden, som lever i folks sind. Dette siger jeg uforbeholdent og uden nogen ironi, for det er da heller ikke sagt for sjov. Det er bare en kendsgerning.

Kære venner fra udlandet, velkommen til Island til jer alle. Jeg håber, at I vil nyde opholdet her, hvordan vinden end blæser. Jeg vil bede jer alle, som er til stede her, om at rejse jer fra jeres pladser og løfte jeres glas til ære for Hans Kongelige Højhed, Kronprins Frederik.